



المعتقد الصحيح

*De correcte geloofsovertuiging*

*Geschreven door Shaykh 'Abdou Salaam Ibn Burdjis (1387H – 1425H)*

*Rahimahoeessaah*

DEEL 1

Vertaald door:

Markez Dar Alhadieth te Borgerhout

## **Inhoudsopgave**

<b>Voorwoord Markez Dar Al Hadieth .....</b>	<b>3</b>
<b>Voorwoord van de auteur .....</b>	<b>4</b>
<b>De correcte geloofsovertuiging betreffende Tawheed Ar-Roeboebiyah .....</b>	<b>6</b>
<b>De correcte geloofsovertuiging betreffende Tawheed Asmaa wa Sifaat.....</b>	<b>10</b>
<b>De correcte geloofsovertuiging betreffende Tawheed Al Ilaahiyyah .....</b>	<b>13</b>

## **Voorwoord Markez Dar Al Hadieth**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين  
ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ

Allaah heeft het mogelijk gemaakt om het boek “*De correcte geloofsovertuiging*” van Shaykh Abdou Salaam Ibn Burdjis – rahimahoeLlaahoe – te vertalen naar het Nederlands. De geloofsovertuiging (i.e. Aqiedah) is van enorm belang. Desondanks zien we dat de meeste mensen hierover onwetend zijn of misvattingen hebben hieromtrent. Het is daarom dat we hebben besloten om dit boek te vertalen.

Allereerst was dit boek oorspronkelijk een lezing dat vervolgens is neergeschreven om het profijt te vermeerderen – Met de Wil van Allaah – . Dit boek omvat verschillende facetten van de geloofsleer, van de categorieën van Tawheed tot onze verplichting jegens de sahaabah, enz. Maar dit boek is uniek vanwege zijn beknoptheid, gemak en profijt.

Het is dan ook gewenst van elke (beginnende) student van kennis dat hij alle onderwerpen die in het boek aan bod komen, begrijpt en beheerst. We hebben ook voetnoten toegevoegd als extra verduidelijking of voor extra profijt. Dit zal altijd worden weergegeven met: “*Voetnoot vertaler*”.

Om de lezer niet meteen te laten ontmoedigen door het aantal pagina's, hebben we besloten om dit boek in 3 delen te publiceren:

- Deel 1: De categorieën van Tawheed.
- Deel 2: De 6 pilaren van Imaan + Uitleg van Imaan.
- Deel 3: Verschillende onderwerpen.

InchaAllaah zal dit gepubliceerd worden op onze website [www.daralhadieth.be](http://www.daralhadieth.be). Na afloop zullen we de drie delen in één deel verzamelen.

Ondanks dat we ons uiterste best hebben gedaan en zeer nauwkeurig te werk zijn gegaan bij de vertaling, blijven we mensen. Dus indien je op een fout stuit, vragen we om ons hier van op de hoogte te brengen:

Email: [dar\\_al-hadieth@hotmail.com](mailto:dar_al-hadieth@hotmail.com)

Moge Allaah Azza wa djal de shaykh rahimahoeLlaah rijkelijk belonen voor dit profijvolle boek. We vragen Hem ook om deze vertaling van profijt te laten zijn voor eenieder die zijn geloofsovertuiging wil leren en dat Hij dit zwaar laat wegen op onze weegschalen op de Dag des Oordeels.

Wa HamdoeliLlaahi Rabi ‘alameen.

## Voorwoord van de auteur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ثم  
أما بعد:

Voorwaar, de geloofsovertuiging van Ahloes-Soennah wal Djamaa'ah is het ware geloof, dat voor iedere moslim verplicht is om te geloven. Het was immers ook de geloofsovertuiging van de profeet – sallaLaahoe 'alaihi wa sallam – en zijn edele metgezellen – radiya Allaahoe 'anhoem - . Wie hen hierin tegengaat, heeft zichzelf blootgesteld aan de harde bestraffing van Allaah, Zijn verafschuwing en Zijn woede.

De profeet – sallaLaahoe 'alaihi wa sallam – heeft over de 73 groeperingen - die in deze oemmah zullen voorkomen - gezegd:

***"Allen zullen zij in de hel zijn behalve één, en dit is de Djamaa'ah."***<sup>1</sup>

De profeet – sallaLaahoe 'alaihi wa sallam – heeft deze Djamaa'ah, die beschermd is tegen de bedreiging van het hellevuur, beschreven als:

***"Degene die zich bevindt op het gelijke waar ik en mijn metgezellen ons vandaag op bevinden."***<sup>2</sup>

**Dit is de maatstaf van Ahloes-Soennah wal Djamaa'ah:** Zij houden zich vast aan de Soennah van de profeet – sallaLaahoe 'alaihi wa sallam – en de Soennah van zijn rechtgeleide khaliefen<sup>3</sup> en klampen zich daaraan vast met hun achterste kiezen. Daarom behoren zij tot de geredde groep, zij zijn gered van het hellevuur op de Dag der Opstanding, vrij van innovaties (in de religie) in dit werelds leven en zij zijn de overwinnende groep. Zoals de profeet – sallaLaahoe 'alaihi wa sallam – over hen zei:

***"Er zal altijd een groep van mijn oemmah Daahirien zijn, totdat het Bevel van Allaah komt, terwijl zij Dhaahiroen zijn."***<sup>4</sup>

De betekenis van Dhoehoer is hier overwinning, zoals Allaah heeft gezegd:

﴿فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ﴾

***"Wij hielpen de gelovigen tegen hun vijand en zij werden overwinnaars (Dhaahirien)."***

[Assaf: 14]

En Allaah heeft gezegd:

﴿وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾

<sup>1</sup> Overgeleverd door Imaam Ahmed en Abie Daawoed ,op het gezag van Moe'awiyah – radiya Allaahoe 'anhoem – en van imaam Ahmed, Ibn Maadjah en Ibn Abie 'Aasim, op het gezag van Anas - radiya Allaahoe 'anhoem -.

<sup>2</sup> Overgeleverd door Al adjoerie in zijn ((asharie'ah)) op het gezag van Abdoellaah Ibn Omar en overgeleverd door Attabaraanie in zijn ((Assaghier)) en ((Al Awsat)) op het gezag van Anas Ibn Maalik- radiya Allaahoe 'anhoem -.

<sup>3</sup> Voor meer uitleg hieromtrent zie: <http://selefienederland.nl/forum/viewtopic.php?f=34&t=517&p=772&sid=d4d2fe4bf35f350f00edaa87dfdd318a#p772>

<sup>4</sup> Overgeleverd door Al Boekhaarie en Moslim, op het gezag van Almoeghierah Ibn Shoe'bah

***“Voorwaar, zij zijn onze legers die zeker de overwinnaars zullen zijn.”***

**[As-saffaat: 173]**

Zij zijn overwinnaars met het zwaard en met de pijl en boog. Of met argumenten en bewijs.

Zij zijn dus één groep die zich niet opsplijt, daarom worden zij de Djamaa'ah genoemd.

Allaah heeft gezegd:

﴿ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ﴾

***“Wat is er buiten de waarheid anders dan dwaling?”***

**[Yoenus: 32]**

Zij hebben geen naam waarmee ze gekend worden behalve de Islaam en de Soennah. En wat daar op duidt van de uitspraken. Imaam Maalik – rahimahoellaah – heeft gezegd:

*"Ahloes-Soennah hebben geen bijnaam waarbij ze gekend worden, niet djahmie, niet qadarie en niet raafidie."*

Ook werd hij – rahimahoellaah – gevraagd over de Soennah, waarop hij antwoordde:

*"Het heeft geen andere naam buiten de Soennah"*

M.a.w. Ahloes-Soennah heeft geen naam waar ze zich aan toeschrijven behalve daarmee (de Soennah).

De Aqiedah van de Vrome Voorgangers hechtte veel belang aan de vestiging ervan (de Soennah) en het verduidelijken van haar bewijzen. Tevens is deze uitgelegd door groepen van grote imaams in vele schrijfwerken met de naam *"De Soennah (i.e. de geloofsovertuiging)"* en zij hebben het aantal van 250 overschreden. Bv.:

- ❖ Soennah van Ibn Abie shaybah;
- ❖ Soennah van Ibn Abie 'aasim;
- ❖ Soennah van Ibn qaasim;
- ❖ Soennah van Ibn Abie haatim;
- ❖ en anderen<sup>5</sup>

Waar de correcte geloofsovertuiging in wordt verduidelijkt en waarmee het bewijs wordt geleverd en de schijnargumenten van de mensen van begeerte worden blootgesteld.

---

<sup>5</sup> **Voetnoot vertaler:** De shaykh rahimahoellaah heeft hier verscheidene boeken vermeld, hierbij verwijs ik je door naar het oorspronkelijk boek:  
<http://daralhadieth.be/download.php?f=Moe3taqid%20Saheeh.pdf>

## **De correcte geloofsovertuiging betreffende Tawheed Ar-Roeboebiyah**

Ahloes-Soennah wal Djamaa'ah gelooft dat Allaah de Enige Schepper, Heerser en Bestuurder is. Allaah heeft gezegd:

﴿ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾

**“Voorwaar, jullie Heer is Allaah, Degene die de hemelen en de aarde in zes dagen schiep; daarna verhief Hij Zich op de Troon. Hij doet de nacht de dag bedekken, die hem snel opvolgt. De zon en de maan en de sterren zijn aan Zijn bevel onderworpen. Voorwaar, van Hem is de schepping en het gebod. Gezegend is Allaah, de Heer der Werelden”**  
[Al a'raaf: 54]

En Allaah heeft gezegd:

﴿ اللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ﴾

**“Aan Allaah behoort het koninkrijk van de hemelen en de aarde. Hij schiept wat Hij wil.”**  
[Ashoeraa: 49]

Ook zei Allaah:

﴿ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

**“Aan Hem behoort de Heerschappij van de hemelen en de aarde, Hij doet leven en hij doet sterven en Hij heeft macht over alle zaken.”**  
[Al hadied: 2]

### **De moeshrikoen (polytheïsten) verschilden niet in Tawheed Ar-Roeboebiyah:**

Deze Tawheed (Ar-Roeboebiyah) is gevestigd in de zielen van de mensen. Dit wordt niet betwist, zowel niet door de moslims als de ongelovigen. Zoals Allaah zegt over de ongelovigen:

﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾

**“En als jij hun vraagt: "Wie heeft de hemelen en de aarde geschapen, en de zon en de maan in dienst gesteld?" Dan zullen zij zeggen: "Allaah”**  
[Al 'ankaboet: 61]

Allaah zegt ook over hen:

﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾

**“En de meesten van hen geloven niet in Allaah zonder deelgenoten aan Hem toe te kennen.”**  
[Yoesoef: 106]

Moedjaahid<sup>6</sup> – rahimahoeLlaah – zei over dit vers:

*"Met geloof hun worden hun woorden bedoeld: "Allaah heeft ons geschapen, voorziet ons en laat ons sterven." Dit is wat er hier bedoeld wordt met geloof (M.a.w. enkel Tawheed Ar-Roeboebiyah), maar zij kennen Hem een deelgenoot toe in de aanbedding."*

## **De geloofsovertuiging van de moeshrikien is dat hun goden de boodschap overbrengen naar Allaah en niet dat hun goden kunnen scheppen of voorzien:**

De moeshrikoen geloofden niet dat hun goden deelgenoten zijn van Allaah in het scheppen. Integendeel ze geloofden juist dat Allaah de Enige is die kan scheppen. Maar zij zagen hun goden als een medium tot Allaah. Ze namen dus hun goden als bemiddelaars.

Zoals Allah heeft gezegd:

﴿ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ۗ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ﴾

***"Weet dat Allaah de zuivere aanbedding toekomt. En degenen die naast Hem anderen als beschermers nemen (zeggen):  
"Wij aanbidden hen slechts opdat zij ons dichter bij Allaah brengen."***

[Az- zoemar: 3]

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۗ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ۚ أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتٰبًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنٰتٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ إِنَّ يَعِدُ الظَّٰلِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴾

***"Zeg: "Hebben jullie afgoden gezien die jullie naast Allaah aanroepen? Toon mij aan van hetgeen zij van de aarde hebben geschapen. Of hebben zij een aandeel aan de hemelen?" Hebben Wij hun een Boek gegeven waaruit zij een bewijs hebben? Neen, de onrechtplegers beloven elkaar slechts bedrog."***

[Faatir: 40]

En Allaah zei over de moeshrikien vanonder de Quraish:

﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُوا ٱلْهَيْتٰنَا لِشٰعِرٍ مَّجْنُونٍ ﴾

***"Voorzeker toen er tot hen werd gezegd: "Niemand of niets heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allaah", waren zij hoogmoedig en zeiden: "Zullen wij onze Goden laten vallen voor een bezeten dichter?"***

[As-saafaat: 35-36]

Ook zei Allaah over de hen:

﴿ أَجْعَلُ ٱللَّهَ إِلٰهًا وَاحِدًا ۚ إِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجَبٌ ﴾

<sup>6</sup> Voetnoot vertaler: Zijn naam is Moedjahid Ibn Djebar, Hij werd geboren in 20NH of 21NH tijdens het Khalifaat van Omar (Radie Allaahoe 'anhoe) en is gestorven in 103NH of in 104NH. Hij was een beroemde leraar en uitlegger van de Qor'aan, en een welbekende instandhouder van Hadieth.

Hij heeft van verschillende metgezellen overgeleverd. Daarvan zijn: Sa'ad Ibn Abie Waqaas, Oem ul-Moe'minien Aa'ishah, Aboe Hoerairah, Oem Haanie, Abdullaah Ibn Omar, Abdullaah Ibn Abbaas (die hem onderwees in tafsier) – moge Allaah tevreden zijn met hen – .

Bron: "Tahdieb at-Tahdhieb" van Ibn Hajr en "Tadhkiratul-Hoeffhaadh" van Adh-Dhahabie.

**"Heeft hij van de Goden één God gemaakt? Dit is zeker iets verbazingwekkend."**

[Saad:5]

### **Het nut van het vermelden van Tawheed Ar-Roeboebiyah:**

Allaah vermeldde deze Tawheed voor de bevestiging ervan en als benadrukking en beargumenteerd hiermee de verplichting van Tawheed Al Oeloehiyah. Want Tawheed Ar-Roeboebiyah verplicht je om niemand te aanbidden behalve Allaah.

Allaah heeft gezegd:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾

**"O mensheid, aanbidt uw Heer, Degene die jullie en degenen die vóór jullie waren, schiep. Opdat jullie zullen vrezen."**

[Al Baqarah: 21]

﴿ ذُكِرَ لَكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ فَآلَىٰ تُصْرَفُونَ ﴾

**"Zo is Allaah uw Heer, aan Hem behoort de heerschappij. Niemand of niets heeft het recht om aanbeden te worden behalve Hem. Waarom wenden jullie je af?"**

[Az-zoemar: 6]

﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَعَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴾

**"Aanbid dus de Heer van dit Huis. Degene die jullie voed tegen honger en veilig stelt tegen angst."**

[Quraish: 3-4]

Allaah vermeldde dat Hij hun Enige Schepper en Voorziener is. En hierover hebben ze geen twijfel. En Hij heeft zo het bewijs geleverd dat het verplicht is om enkel Hem zuiver te aanbidden zonder daarbij deelgenoten toe te kennen. Allaah heeft gezegd:

﴿ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۗ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا يَشْرِكُونَ \* أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ بَاهٍ فَانْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتِ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ۗ أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ بَلٌ لَّهُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ \* أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ بَلٌ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ \* أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ \* أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتٍ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيْحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ تَعَالَىٰ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

**"Zeg: "Alle lof behoort toe aan Allaah en de Salaah op Zijn uitverkoren dienaren. Is Allaah beter of wat zij aan Hem aan deelgenoten toekennen? Of wie heeft de hemelen en de aarde geschapen en water uit de hemelen neergezonden waarmee Hij prachtige tuinen doet groeien? Gij zoudt hun bomen niet kunnen doen groeien. Is er een God naast Allaah? Neen, zij zijn een volk dat afwijkt (van de Waarheid). Of wie heeft de aarde tot een verblijfplaats gemaakt, er rivieren in geplaatst en er stevige bergen op gezet en een scheiding tussen de beide zeeën gemaakt? Is er een God naast Allaah? Maar de meeste van hen weten niet. Of wie verhoort de wanhopige als hij Hem aanroept, en het kwade wegneemt en u opvolgers op aarde maakt? Is er een God naast Allaah? Weinigen trekken er lering uit! Of wie heeft jullie geleid in het**



***duister van het land en van de zee, en u winden zendt als boodschappers van blijde tijdingen (regen) door Zijn barmhartigheid? Is er een God naast Allaah? Verheven is Allaah boven wat zij aan Hem van deelgenoten toekennen."***

**[An-naml: 59-63]**

In al deze verzen verwerpt Allaah de moeshrikien – die bevestigen dat enkel Allaah de Schepper is van de hemelen en de aarde, en enkel Hij degene is die nut bezorgd en schade berokkend – dat deze bevestiging hen niet van nut zal zijn. Dit omdat zij anderen naast Allaah aanbidden en deze aanroepen zoals zij Allaah aanroepen.

Dit is duidelijke tegenstrijdig zowel vanuit de wetgeving als het verstand. Omdat degene die scheidt, voorziet, laat leven en doet sterven het alleen recht heeft om aanbeden te worden.

Dit is de reden dat Allaah hen verwerpt met Zijn Woorden: ***"Is er een god naast Allaah?"*** Want Allaah heeft niet gezegd: ***"Is er een schepper naast Allaah"***, omdat zij dit niet betwistte.

## **De ongeldigheid van shirk in Ar-Roeboeibyyah vanuit het verstand en de openbaring:**

Allaah heeft ons de ongeldigheid van shirk in Ar-Roeboeibyyah verduidelijkt. Als het zo zou zijn dat er meerdere goden waren, dan zou de hemelen en de aarde verpest zijn. Dit wordt ook geaccepteerd met het gezond verstand. Allah heeft gezegd:

﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴾

***"Allaah heeft zich geen zoon genomen, noch is er een ware God naast Hem, anders zou elke God weggaan met hetgeen hij schiep en sommigen zouden zij elkaar overweldigen. Verheven is Allah boven al hetgeen zij beweren."***

**[Al moe'minoen: 91]**

﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَاءُ اللَّهِ لَفَسَدَتَا ﴾

***"Indien er naast Allaah andere Goden waren in (de hemel en op aarde) zouden deze zeker vergaan."***

**[Al anbiyaa': 22]**

## De correcte geloofsovertuiging betreffende Tawheed Asmaa wa Sifaat<sup>7</sup>

Van de overtuiging van Ahloes-Soennah is dat zij bevestigen wat Allaah voor zichzelf heeft bevestigd. En dat zij bevestigen wat Zijn boodschapper – sallaLaahoe 'alaihi wa sallam – voor Hem heeft bevestigd van de Schone Namen en Verheven Eigenschappen. Zij overschrijden de grenzen van de Quraan en de betrouwbare overleveringen van de boodschapper van Allaah – sallaLaahoe 'alaihi wa sallam – niet.

Zij bevestigen de teksten ervan en kennen de betekenissen vanuit de Arabische taal – waarmee de Quraan is geopenbaard – . En zij laten de hoedanigheid over aan Allaah. Omdat Hij ervoor heeft gekozen om geen van de mensen hierover in te lichten.

Zij (Ahloes-Soennah) benaderen dit gevaarlijk hoofdstuk met correcte fundamenten. Wie zich hier aan houdt, zal veilig zijn voor afwijkingen.

### De beschrijving van Allaah met eigenschappen die voorkomen in de Quraan en in de Ahadieth:

**Ten eerste:** We bevestigen wat Allaah voor zichzelf heeft bevestigd of wat de profeet – sallaLaahoe 'alaihi wa sallam – voor Hem heeft bevestigd. Dit doen we zonder iets eraan toe te voegen of er van te verminderen. Omdat er niemand is die Allaah beter kent dan Hij Zelf. Zoals Allaah heeft gezegd:

﴿ قُلْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ﴾

**“Zeg: “Weet gij het beter of Allaah?”  
[Al baqarah: 140]**

En er is niemand na Allaah die Hem beter kent dan de boodschapper (Mohammed) – sallaLaahoe 'alaihi wa sallam – . Allaah heeft gezegd:

﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴾

**“Hij spreekt niet uit begeerte. Het is slechts een Openbaring die wordt neergezonden.”  
[An-nadjm: 3-4]**

**Ten tweede:** Allaah is Verheven boven enige gelijkenis met de schepping in Zijn Eigenschappen. Allaah heeft gezegd:

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾

**“Niets is aan Hem gelijk. Hij is de Alhorende, de Alziende.”  
[Ashoeraa: 11]**

En Allaah heeft gezegd:

﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴾

**“En niemand is in enig opzicht gelijk aan Hem.”  
[Al ichlaas: 4]**

<sup>7</sup> Voetnoot vertaler: Voor degenen die wat meer willen weten over deze wetenschap: <http://selefienederland.nl/site/index.php/artikelen/category/2-tawhied#> zie bij de artikelen die gaan over de Eigenschappen van Allah. Moge Allaah de broeders belonen met het goede voor het vertalen ervan.

**Ten derde:** Het laten om de hoedanigheid van Zijn eigenschappen te achterhalen.

Allaah heeft gezegd:

﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾

**“Zij kunnen het met hun kennis niet omvatten.”**

[Taahaa: 110]

En Allaah heeft gezegd:

﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾

**“Kent gij Zijn gelijke?”**

[Maryam: 65]

## **De Verhevenheid van Allaah boven zijn troon:**

Van de eigenschappen van Allaah is zijn Verhevenheid boven de 'Arsh (troon) dat tekstueel is bevestigd met Zijn uitspraak:

﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾

**“De meest barmhartige is verheven boven zijn troon”**

[Taha: 5]

Dit (De Verhevenheid) is op vele plaatsen in de Quraan vermeld.

Nuttigheden van dit vers zijn:

- ❖ De bevestiging van een werkelijke Verhevenheid van Allaah boven Zijn Troon;
- ❖ Dat de betekenis ervan gekend is;
- ❖ Dat de hoedanigheid ervan is onbekend;

## **Betekenis van de Verhevenheid boven de Troon:**

Het betekent: *hoogte en zich hebben verheft*. Zoals te vinden is in "Lisaan Al 'Arab". En dit is de betekenis waar Ahloes-Soennah zich aan vastklampt.

## **Onbekendheid van de hoedanigheid ervan:**

Wat betreft de hoedanigheid (de manier waarop) van de Verhevenheid, deze is niet gekend enkel bij Allaah, de enige, zonder deelgenoten.

## **De eigenschappen de Alhorende en de Alziende:**

Daarvan is ook de uitspraak van Allaah:

﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

**“Voorwaar Allaah is de Alhorende en de Alziende”**  
**[An-nisaa: 58]**

Het profijt dat men haal van dit vers en soortgelijke: Het bevestigen van de Eigenschap horen aan Allaah. En de betekenis van het horen in de Arabische taal: *Het zich bewust zijn van geluid.*

## **Betekenis van de Eigenschap Alhorende:**

Dus wij bevestigen dat Allaah zich van het geluid bewust is, maar niets is in enig opzicht gelijk aan hem hierin. Daarbuiten laten we de hoedanigheid over aan Allaah. Wij zeggen dus niet: *Hoe hoort Allaah?* En we gaan er niet verder op in want Allaah heeft ons hierover niet ingelicht.

## **Betekenis van de Eigenschap de Alziende:**

Zo ook het zien (wat betekent): *Het zich bewust zijn van beeld.*

Zoals overgeleverd is in sahieh Moeslim, op het gezag van Abie Moesa Al Ash'ari – radiya Allaahoe 'anhoe - dat de profeet – sallLlaahoe 'alaihi wa sallam – heeft gezegd:

***“Allaah slaapt niet en het past Hem niet dat Hij zou slapen. Hij laat de Weegschaal neerdalen en verheft het. De daden van de nacht worden voor de dag verheven bij Hem. En de daden van de dag worden voor de nacht verheven bij Hem. Zijn Sluier is Licht en als Hij deze zou verwijderen, zou de Glorie van Zijn Aangezicht alles van Zijn schepping doen verbranden, zo ver als Zijn Blik reikt.”***

We bevestigen ook hier dat Allaah werkelijk kan zien en zich van het beeld bewust is, alleen kennen we niet de hoedanigheid ervan.

We weten enkel dat wat Allaah ons heeft geleerd met Zijn Woorden:

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾

**“Niets is aan Hem gelijk. Hij is de Alhorende en de Alziende.”**  
**[Ashoeraa: 11]**

Dit zijn een aantal voorbeelden hoe Ahloes-Soennah omgaat met de Namen en de Eigenschappen van Allaah.

## De correcte geloofsovertuiging betreffende Tawheed Al Ilaahiyyah

Van de overtuiging van Ahloes-Soennah is dat zij Allaah uitzonderen in de aanbidding. Zij aanbidden dus geen afgod naast Allaah. Integendeel, zij richten alle vormen van gehoorzaamheid die Allaah bevolen heeft – zowel de verplichtingen als de aanbevelingswaardige zaken - alleen aan Allaah zonder daarbij deelgenoten toe te kennen.

Zij verrichten voor niemand anders de soedjoed (neerknielen), de tawaaf bij de Ka'bah, het slachten, nadhr<sup>8</sup>, het zweren, het vertrouwen en het aanroepen, dan voor Allaah. En dit is Tawhied Al Oeloehiyyah.

Allaah heeft gezegd:

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾

*“En aanbid Allaah en ken hem in niets een deelgenoot toe.”*

[An-nisaa: 36]

En Allaah zei:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾

*“Uw Heer heeft u bevolen, zeggende: "Aanbidt niemand anders dan Mij"*

[Al israa: 23]

En Allaah zei:

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا﴾

*“En zij werden niets anders bevolen dan het aanbidden van één god”*

[At-taubah: 31]

En Hij zei:

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾

*“En zij werden niets anders bevolen dan Allaah zuiver te aanbidden als hoenafaa<sup>9</sup>”*

[Al bayyinah:8]

<sup>8</sup> Voetnoot vertaler: Jezelf met iets verplichten (door een gelofte af te leggen) dat vanuit de wetgeving niet verplicht is. Tevens is het afgeraden om geloftes af te leggen. Voor meer informatie hieromtrent zie uitleg oosool athalaatha van Shaykh Arraadjihie – hafidhahoellaah - .

<sup>9</sup> Voetnoot vertaler: Imaam Ibn Jareer at Tabari ( gestorven op 310 hijraa ) rahiemmoellah zei:

"Voorzeker, het wordt daarom correct om te zeggen dat al Haniefiyyah niet alleen de besnijdenis is, of Hajj ( bedevaart ) naar het Huis ( de Ka'baa ) alleen. Eerder, het is zoals we hebben beschreven: Oprechtheid ( istiqamah ) op de Religie van Ibraahiem ( 'alayhis salaam ) en het opvolgen ervan. Dus als een spreker zegt: Dit omvat wie dan ook die voor Ibraahiem kwam van de Profeten en hun volgelingen die oprecht uitvoerden hetgeen zij geboden waren van gehoorzaamheid aan Allah, de oprechtheid van Ibraahiem en zijn volgelingen. Er zou dan gezegd moeten worden als antwoord: Natuurlijk.

**Dus als er gezegd wordt:** Waarom wordt al Haniefiyyah dan verbonden aan Ibraahiem en zijn volgelingen en aan zijn Religie specifiek, tot de uitsluiting van de rest van de Profeten en hun volgelingen ?

**Er wordt gezegd:** Iedereen die voor Ibraahiem kwam van de Profeten was Haneef ( op de gezuiverde Religie ), en gehoorzaam aan Allaah.

Maar Allaah, Verheven is Zijn vermelding, maakte niemand van onder hen een Imaam ( Leider ) voor degenen die na hem kwamen van de aanbidders tot aan de komst van Het Uur, zoals Hij deed met Ibraahiem. Dus Allaah maakte hem een Imaam met betrekking tot datgene wat hij uitgelegd heeft van de Riten van de Hajj ( bedevaart ), besnijdenis en anderen dan dat van de voorgeschreven verplichtingen van Islaam, waarmee Allaah aanbeden zal worden tot aan de komst van het Uur. En Allaah maakte datgene dat was achtergelaten als traditie van dat, kennis die onderscheidde tussen Zijn gelovige dienaren en de ongelovigen van onder hen, en tussen de gehoorzame volgelinge en de ongehoorzame zondaar. Dus degene die Haneef wordt genoemd van onder de mensen is degene die gezuiverd is door het volgen van zijn ( Ibraahiem ) religie en het standvastig blijven op zijn leiding en zijn manhaj ( methodologie ). En degene die daarvan afdwaalt wordt genoemd met de rest van de namen van de religies: de Jood, de Christen, De Magiër en andere van hen van de religieuze groeperingen.' Refereer naar de Tafseer ( 1/617 ) van at Tabaree.

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾

*“En ik heb de Djin en de mens slechts geschapen om Mij te aanbidden.”*

[Ad-dhaariyaat: 56]

De betekenis van aanbidden is hier de Tawheed.

### **Het tegenovergestelde van Tawheed is deelgenoten toekennen aan Allaah:**

Het tegenovergestelde van Tawheed is deelgenoten toekennen aan Allaah (Shirk) – moge Allaah ons daar tegen beschermen – , wat behoort tot de grootste zonde tegenover Allaah.

Zoals Allaah heeft gezegd:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴾

*“Voorwaar, Allaah vergeeft het niet dat er aan Hem deelgenoten worden toegekend, maar buiten dat vergeeft Hij wie hij wil. En wie deelgenoten toekent aan Allaah heeft een geweldige zonde verzonnen.”*

[An-nisaa: 48]

En Hij zei:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾

*“Voorwaar, Allaah vergeeft het niet dat er aan Hem deelgenoten worden toegekend, maar buiten dat vergeeft Hij wie hij wil. En wie deelgenoten toe kent aan Allaah is waarlijk ver afgedwaald.”*

[An-nisaa: 116]

En Allaah zei:

﴿ حُتَفَاءَ اللَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوَىٰ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴾

*“Oprecht zijnde voor Allaah, ken hem geen deelgenoot toe. En wie iets met Allaah vereenzelvigd, is het alsof hij van een hoogte valt en de vogels hem wegrukken of de wind hem wegblaast naar een afgelegen plaats.”*

[Al hadj: 31]

En Allaah zei:

﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِأَبْنِهِ وَهُوَ يَعُظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾

*“Toen Luqmaan tot zijn zoon zei: "O mijn lieve zoon, ken geen deelgenoten aan Allaah toe; afgoderij is inderdaad een groot onrecht.”*

[Luqmaan: 13]

Allaah heeft ons ook duidelijk gemaakt dat shirk de daden vruchteloos maakt en dat de persoon daardoor uit de islam treed.

Zoals Allaah heeft gezegd:

﴿ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

**“En, indien zij iets naast Hem hadden aanbeden, zou al hetgeen zij plachten te doen, verloren zijn gegaan.”**

**[Al an'aam: 88]**

En Allaah zei:

﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾

**“Voorwaar, we hebben aan jou en degene voor jou geopenbaard: "Als gij deelgenoten aan toekent (Shirk), dan zullen uw daden vruchteloos worden en gij zult zeker tot de verliezers behoren.”**

**[Az-zoemar: 65]**

Overgeleverd in sahieh Moeslim op het gezag van Djaabir Ibn Abdillah – radiya Allahoe 'anhoe – dat de profeet – sallaLaahoe 'alaihi wa sallam – zei:

**“Als iemand Allaah ontmoet zonder dat hij aan Hem een deelgenoten heeft toegekend, zal hij het paradijs binnengaan. Maar als iemand Allaah ontmoet terwijl hij een deelgenoot aan hem heeft toegekend, zal hij het vuur binnengaan”**

Er is ook overgeleverd in sahieh Boekhaarie op het gezag van Ibn mas'oe'd – radiya Allahoe 'anhoe – dat de profeet – sallaLaahoe 'alaihi wa sallam – zei:

**“Wie sterft terwijl hij een afgod naast Allaah aanriep, zal het vuur binnengaan”**

### **Wie is een moeshrik?**

Iemand die iets van de vormen van aanbidding richt tot iets anders dan Allaah, deze is een moeshrik kaafir.

### **De aanroeping richt men enkel naar Allaah:**

De aanroeping is een vorm van aanbidding dat Allaah heeft bevolen. Wie Allaah alleen aanroept, is een moewahhid en wie iemand anders aanroept, heeft shirk gepleegd.

Allaah heeft gezegd:

﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِن الظَّالِمِينَ ﴾

**“En roep naast Allaah niet dat aan wat u geen nut kan brengen of schade kan berokkenen. En indien gij dat toch doet, dan zult gij zeker tot de onrechtvaardigen behoren.”**

**[Yoenoes: 106]**

En Allaah zei:

﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴾

**“En degene die naast Allah een andere god aanroept heeft daar geen bewijs voor: En de afrekening ervan berust bij zijn Heer. Voorzeker de ongelovigen slagen nooit!”**

[Al moe'minoen: 117]

En Allaah zei:

﴿وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَآنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا فُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا﴾

**“En zeg: "Alle moskeeën behoren toe aan Allaah; roept daarom niemand naast Allaah aan." En toen de dienaar van Allaah opstond om Hem te aanbidden, vielen zij hem bijna aan. Zeg: "Ik bid alleen tot mijn Heer en ik vereenzelvig niemand met Hem."**

[Al djin: 18-20]

En Allaah zei:

﴿لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسُطِ كَفْتِهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾

**“Tot Hem is de ware aanroeping. En degenen die zij buiten Hem aanroepen zijn niet instaat om iets te verhoren, maar zij zijn zoals iemand die zijn handen uitstrekt naar het water, opdat het zijn mond zal bereiken, maar het kan hem nooit bereiken. En wat de ongelovigen aanroepen is slechts dwaling.”**

[Ar-ra'd: 14]

En Allaah zei:

﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾

**“En degenen die zij naast Allaah aanroepen hebben niets geschapen, integendeel, zij zijn zelf geschapen. Dood en niet levend, en zij weten zelf niet wanneer zij zullen worden opgewekt.”**

[An-nahl: 20-21]

En Allaah zei:

﴿لَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ﴾

**“Roep daarom naast Allaah geen andere god aan, anders zult gij gestraft worden.”**

[Ashoe 'araa: 213]

En Allaah zei:

﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ذَاكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾

**“Hij dompelt de nacht in de dag en de dag in de nacht. En Hij heeft de zon en de maan in dienst gesteld; elk volgt haar baan, voor een vastgestelde termijn. Alzo is Allaah, uw Heer, van Hem is het Koninkrijk en zij, die gij buiten Hem aanroept, bezitten niets. Als gij hen aanroept, zullen zij uw roep niet horen en indien zij uw roep horen, zullen zij u niet kunnen antwoorden. En op de Dag der Opstanding zullen zij uw afgoderij verwerpen. Niemand kan u (omtrent de**



**waarheid) inlichten zoals de Alkennende."**  
[Faatir: 13-14]

En Allaah zei:

﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾

**"Indien gij hun vraagt: "Wie heeft de hemelen en de aarde geschapen?", zullen zij voorzeker antwoorden: "Allaah". Zeg: "Vertelt mij (dan) wat gij naast Allaah aanroept, kunnen zij, indien Allaah mij zou willen benadelen, Zijn schade verwijderen? Of als Hij mij barmhartigheid wil tonen, kunnen zij Zijn barmhartigheid dan tegenhouden?" Zeg: "Allaah is voldoende. In Hem zullen de vertrouwenden hun vertrouwen stellen."**  
[Az-zoemar: 38]

En Allaah zei:

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَتُنُونِي بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَّرُوا مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴾

**"Zeg: "Weet gij wat gij naast Allaah aanroept? Toont mij, welk deel zij van de aarde hebben geschapen. Of hebben zij aandeel aan de hemelen? Brengt mij een boek, dat vóór dit is geopenbaard of een spoor van kennis, indien gij de waarheid spreekt." Wie is verder afgedwaald dan hij die buiten Allaah (afgoden) aanroept, die tot de Dag der Opstanding hem nooit zullen kunnen antwoorden en die niet weten dat men hen aanroept? En wanneer de mensen worden verzameld zullen dezen (de afgoden) hun vijanden worden en hun aanbidding ontkennen."**  
[Al ahqaaf: 4-6]

Overgeleverd in de soenan op het gezag van Noe'maan Ibn bashier – radiya Allaahoe 'anhoe – dat de profeet – sallaLaahoe 'alaihi wa sallam – zei:

**"De aanroeping is de aanbidding"**

### **De onenigheid tussen de boodschappers en hun volk was in deze vorm van Tawheed:**

Deze vorm van Tawheed – Tawheed Al Oeloehiyah – was doorgaans het probleem tussen de boodschappers en hun volk.

### **De boodschappers zijn omwille van deze Tawheed gezonden:**

En Allaah zond boodschappers om dit (deze vorm van Tawheed) te verduidelijken, om ernaar uit te nodigen en Hij zond boeken neer voor de benadrukking en de opheldering ervan. En om zo ook het bewijs tegen hun te vestigen. Zoals Allaah heeft gezegd:

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ آعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِّبِينَ ﴾

**"En wij zonden naar elk volk een boodschapper die zei: " Aanbid Allaah en verwerp de Taaghoet."**  
[An-nahl: 36]

En Allaah zei:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾

**“En Wij zonden geen boodschapper of Wij openbaarde hem: Voorwaar , er heeft niets of niemand het recht om aanbeden te worden dan Ik, aanbid mij dus.”**

[Al-anbiyaa: 25]

En Allaah zei:

﴿ يَنْزِلُ الْمَلَكُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ﴾

**“Hij zendt met Zijn gebod engelen met een Openbaring neder tot wie van Zijn dienaren Hij wil (zeggende):  
“Waarschuwt, dat er buiten Mij niemand het recht heeft om aanbeden te worden, vreest daarom Mij alleen.”**

[An-nahl: 2]

### **De boodschapper begonnen hun uitnodiging met deze vorm van Tawheed:**

De boodschappers begonnen met de uitnodiging naar Allaah bij hun volk. Elke boodschapper zei tegen zijn volk:

﴿ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾

**“Aanbidt Allaah want naast Hem is er geen ware God.”**

[Al a'raaf: 59, 65, 73, 85]

Dit hebben Noeh, Hoed, Saalih, Shoe'ayb en alle andere boodschappers – salawaatoeLlaahi wa salaamahoe adjma'ien – tegen hun volk gezegd. Allaah heeft gezegd:

﴿ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۗ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾

**En Wij zonden Ibrahim en hij zei tot zijn volk: Aanbid Allaah en vrees Hem. Dat zal voor u het beste zijn indien gij het zou begrijpen. Gij aanbidt naast Allaah slechts afgoden en gij verzint slechts leugens. Zij die gij naast Allah aanbidt hebben geen macht over uw voorziening. Zoekt daarom levensonderhoud van Allaah en aanbidt Hem en wees Hem dankbaar want tot Hem zult gij worden teruggebracht.”**

[Al 'ankaboet: 16-17]

En Allaah zei over zijn profeet Yoesuf – 'alayhi salaam – dat hij zei:

﴿ يَصْنَعِي السَّجْنِ عَازِبًا مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمْ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

**“O, mijn twee medegevangenen, zijn verscheidene Heren beter of is Allaah, de Ene, de Opperste beter?. Gij aanbidt naast Allaah niets dan ijdele namen die gij hebt verzonnen, gij en uw vaders; Allaah heeft daar geen gezag voor nedergezonden. De beslissing berust bij Allaah alleen. Hij heeft bevolen dat gij naast Hem niets zult aanbidden. Dit is de juiste godsdienst, maar de meeste mensen beseffen het niet.”**

[Yoesoef: 39-40]

**De moeshrikoen hebben geen bewijs voor hun shirk:**

De moeshrikoen hebben geen bewijs voor hun shirk, niet vanuit een zuiver verstand noch vanuit een openbaring van één van de boodschappers.

Allaah heeft gezegd:

﴿ وَسَأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ ﴾

***“En vraagt aan Onze boodschappers die Wij vóór u zonden: "Stelden wij naast de Barmhartige andere goden om te worden aanbeden?"***

**[Az-zoechroef: 45]**

M.a.w. er is niemand van de boodschappers gekomen die uitnodigden naar het aanbidden van een god naast Allaah. Het is zelfs zo dat de eerste tot de laatste uitnodigden naar het aanbidden van Allaah alleen, zonder daarbij een deelgenoot aan Hem toe te kennen.

Allaah vermeldde met bewijs vanuit het verstand dat shirk – die de moeshrikoen plegen - vals is. Allaah zei:

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَتُنُونِي بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾

***“Zeg: "Weet jij wat jij naast Allaah aanroept? Toont mij, welk deel zij van de aarde hebben geschapen. Of hebben zij aandeel aan de hemelen? Brengt mij een boek, dat vóór dit is geopenbaard of een spoor van kennis, indien jij de waarheid spreekt."***

**[Al ahqaaf: 4]**

Dit is een doorslaggevend bewijs - dat ondersteunde wordt met het verstand - dat alles wat naast Allaah aanbeden wordt, vals is. Dit omdat zij niets geschapen hebben en geen aandeel hebben in het scheppen van iets. Het is zelfs zo dat enkel Allaah kan scheppen. Dus wat is dan de reden om hen (afgoden) te aanbidden? Vervolgens ontkende Allaah dat zij enig bewijs zouden hebben voor hun shirk, vanuit de boeken die neergezonden zijn of van één van de boodschappers die tot hen zijn gekomen. Het is dus duidelijk dat zij geen enkel argument hebben (voor hetgeen zij aan deelgenoten toe kennen aan Allaah). En zij zullen voor eeuwig in het vuur verblijven, en dat is de slechtste bestemming.

Men moet er zich van bewust zijn dat deze Tawheed de eerste verplichting (van de dienaar) en het belangrijkste is. En dat Allaah de religie van iemand niet zal accepteren behalve daarmee.