



www.daralhadieth.be

Een kort gesprek met adviezen en richtlijnen voor de moslims

Shaykh al-'Allaamah an-Naasih-ul-Amien Yahya Ibn 'Ali al-Hajoerie

Vertaling: Beheer Markez Dar Alhadieth

Inleiding

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alle lof zij Allaah, We loven Hem, We vragen Hem om hulp en we vragen Hem om vergeving.

En ik getuig dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah Alleen, Zonder deelgenoten. En ik getuig dat Mohammad zijn dienaar en zijn boodschapper is: Moge de Salaah (Zegeningen) en Salaam (Vredeswensen) van Allaah op met Profet (Sallallahu 'alaihi wasalam) zijn familie. Voorts.

Shaykh al-'Allaamah an-Naasih-ul-Amien Yahya Ibn 'Ali al-Hajoerie:

Ik geef de raad aan mezelf en degene die luisteren om goede daden te verrichten en om Allah te vrezen, want goede daden zijn ons voorraad voor Wereldsleven en het hiernamaals.

Allaah 'Azza wadjal zegt:

" وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ "

En neemt proviand mee, en de beste proviand is Taqwa, vrees mij daarom, O Jullie bezitters van verstand.
(Al-Baqarah vers 197)

En Allaah 'Azza wadjal zegt:

" مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنشَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ "

Wie het goede doet, man of vrouw, en hij gelooft. Voorwaar, aan hem geven wij een goed leven. En wij zullen hen zeker belonen met hun beloning, volgens het beste van wat zij plachten te doen.
(An-Nahl vers 97)

Allaah soubhana wa ta'ala heeft een goed leven beloofd, dat houdt in zowel het Wereldse leven als het Hiernamaals als in het leven van de Barzagh (de tijd tussen de dood en de wederopstanding) En Allaah heeft een goed leven beloofd voor diegene die goede daden verrichten, maar de meeste mensen nemen de verkeerde weg.

Ik adviseer mezelf en jullie om goede daden te verrichten, want het verrichten van goede daden leidt tot de leiding.

Allaah 'Azza wadjal zegt:

" وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ "

En voorwaar, ik ben zeker een vergevensgezinde voor degene die berouw toonde en geloofde en goede daden verrichtte en vervolgens leiding volgde"
(Tahaa vers 82)

Allaah soubhanawaTa'ala zei:

"وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا"

En Allah heeft degenen onder jullie die geloven en goede werken verrichten beloofd, dat Hij hen zeker op aarde als gevolmachtigden aanstelde, en dat Hij hun godsdienst die Hem voor hen behaagde zeker bevestigt, En dat hij voor hen na hun vrees (door) veiligheid vervangt. Zij aanbidden mij en zij kennen Mij in niets deelgenoten toe. Maar wie daarna ongelovig zijn, zij zijn degenen die zwaar zondig zijn (An-Noer vers 55)

En in deze tijden zijn de fitan (rampspoeden, beproevingen, verleidingen,...) angstigheid en het slechte vermeerderd. Naar het beste wat een mens aankan in de aanbedding van Allaah, zal Allaah de fitan van hem weghouden en hem vrijwaren van het slechte.

"وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا"

... En wie allah vreest, die zal Hij een oplossing geven (2) En Hij voorziet hem van waar hij het niet verwacht, en (voor) wie op Allah vertrouwt, Is Hij voldoende. Voorwaar, Allah voert Zijn zaak uit. Waarlijk , Allah heeft voor alla zaken een maargeving bepaald. (At-Talaaq vers 2/3)

Ik adviseer mezelf en diegene die luisteren -Moge Allaah jullie zegenen- om goede daden te verrichten. Want met het verrichten van goede daden zal Allaah 'Azza wadjal voor diegene die het verricht liefde betonen.

"إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا"

Degenen die geloven en goede daden doen aan hen zal de Barmhartige liefde betonen. (Marjam vers 96)

En dat betekent dat de gelovige dienaren hem zullen liefhebben. En de inwoners van de hemelen en de aarde hem zullen liefhebben.

Profeet sallallahu 'alaihi wasalam zegt:

إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ ، إِنِّي أَحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ ، فَيَجِيهُ جِبْرِيلُ ... ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ

Als Allah iemand liefheeft, dan roept Hij Djibriel en zegt tegen hem: 'Ik heb die en die lief, dus heb hem ook lief.'... en Hij zal op aarde acceptatie ervaren.

Overgeleverd via Aboe Hoerayrah, Sahieh Bukharie nr. 3209
Sahieh Moeslim nr. 2637

En al het goede bevindt zich in het gehoorzaamheid van Allaah soubhanawaTa'ala.

"وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا"

En wie Allah en de boodschapper gehoorzaamt: zij zijn met degenen van de profeet en de waarachtigen en de martelaren en de oprechten die Allah gunstig heeft. Zij zijn de beste metgezellen!
(An-Nisaa vers 69)

"قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ"

Zeg: " Gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt de Boodschapper!" En als jullie je afwenden: hij is slechts verantwoordelijk voor waar hij mee belast is en jullie zijn verantwoordelijk voor waar jullie mee belast zijn. En indien jullie hem gehoorzamen, volgen jullie Leiding. En de Boodschapper is slechts verantwoordelijk voor de duidelijk verkondiging.
(An-Noer vers 54)

Doe jullie best en span jullie in - Moge Allaah jullie succes geven - in het opdoen van kennis! Doe jullie best en span jullie in, in het vasthouden en het beschermen van de Soennah en het streven in de aanbidding van Allaah. Vooral in deze tijden waar de fitan in overvloed is.

Profeet sallallahu 'alaihi wasalam zegt:

الْعِبَادَةُ فِي الْهَجْرَةِ إِلَيَّ

"Aanbidding ten tijden van Al-Hardj (Rampspoed) is als een Hidjra (Emigratie) naar mij toe."

Overgeleverd Muslim

En de mens is nog steeds ijverig in het benutten van zijn tijd.
Voor standvastigheid en gehoorzaamheid aan Allaah Soubhana wa Ta'ala.
En het zich uitrusten met het nodige

Profeet sallallahu 'alaihi wasalam zegt:

نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ

"Twee gunsten die door veel mensen verwaarloosd worden:
gezondheid en vrije tijd."

Overgeleverd Saheeh Bukharie

We zullen ons tijd, ons leeftijd, ons uren, ons minuten, ons maanden en ons jaren niet verdoen in het niet gehoorzamen aan Allaah ezza wadjal.
En dit is waarmee ik jullie kan adviseren.

Ik vraag Allaah dat Hij jullie profijtvol en gezegend maakt en dat Hij ons in staat stelt in datgene dat Hij liefheeft en tevreden over is.

Ik heb nu een afspraak om een paar belangrijke telefoongesprekken te voeren.

En dit is een deelname en een bezoek dat telefonisch is gebeurd met onze luisterende broeders in het geloof.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته