



Verduidelijking betreft de laster van Hizbul-Jadeed aan het adres van Shaykh al-'Allaamah an-Naasih-ul-Amien Yahya Ibn 'Ali al-Hajoerie -hafidahuLlaah-

**REGELGEVING BETREFT DE EERSTE ATHAAN VAN
'UTHMAAN IBN 'AFFAAN RADIALLAHOE 'ANHOU VOOR
HET VRIJDAGGEBED.**

Samengesteld, vertaald en ingeleid door:

Markez Dar Alhadieth te Borgerhout

Inhoudstafel

VOORWOORD3

Shaykh al-'Allaamah an-Naasih-ul-Amien Yahya Ibn 'Ali al-Hajoerie werd gevraagd door Shaykh al-'Allaamah Muqbil Ibn Haadi Al-Waadi'i -rahimahuLlaah- omtrent de eerste athaan van het vrijdaggebed.5

Wat is de regelgeving betreft de eerste athaan van het vrijdaggebed? Shaykh al-'Allaamah Muqbil Ibn Haadi Al-Waadi'i -rahimahuLlaah-7

Shaykh Yahya Ibn 'Ali al-Hajoerie -hafidahuLlaah- weerlegt de uitspraak dat hij 'Uthmaan radiaLlaahoe 'anhu als innoveerder verklaarde.9

Shaykh Al-Faadil Abdel Hameed Al-Hajoerie az-Zu'kuri -hafidahuLlaah-werd op 27 Rabie' Al Awal 1434 dat overeenkomt met 8 februari 2013 gevraagd omtrent de leugen dat shaykh Yahya zogezegd 'Uthmaan ibn'Affaan als innoveerder heeft verklaard.11

Shaykh al- 'Allaamah Mohammed Bin 'Alie Aadam Al- Ethiopee -hafidahuLlaah-13

Shaykh al- 'Allaamah Mohammed Taqi-ud-Din al-Hilali -rahimahuLlaah-13

VOORWOORD

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ثم
أما بعد:

Naar aanleiding van de aantijgingen van hizbul-jadeed (meer bepaald 'Arafaat Al-Barmaki en zijn soortgenoten) naar het adres van onze geliefde Shaykh al-'Allaamah an-Naasih-ul-Amien Yahya Ibn 'Ali al-Hajoerie -hafidahuLlaah- dat hij zogezegd de edele metgezel, de derde khalief, 'Uthmaan Ibn 'Affaan radiaLlaahoe 'anhou als innoveerder heeft verklaard omwille van de eerste Athaan van het vrijdaggebed. In deze verduidelijking zullen we met de Wil van Allaah Ta'ala aan de hand van de volgende teksten en audio duidelijk maken, dat deze laster de zoveelste aanval is jegens Shaykh al-'Allaamah an-Naasih-ul-Amien Yahya Ibn 'Ali al-Hajoerie -hafidahuLlaah- en Dammaaj.

We vragen Allaah de Verhevene om ons te beschermen van deze hizbul-jadeed. Want ze doen er alles aan om Shaykh Yahya Ibn 'Ali al-Hajoerie -hafidahuLlaah- en Dammaaj neer te halen. En als wapens gebruiken ze leugens, bedrog en het verdraaien van woorden.

Beste broeders en zusters, indien ze werkelijk oprecht zijn in het verdedigen van het eer van de metgezellen radiaLlaahoe 'anhoum. Waar blijft hun dapperheid en moed toen 'Ubayd Al Djaabirie haadahoeLlaah de eer van Ka'b Ibn Malik radiaLlaahoe 'anhu had aangetast?¹ Of is de eer van 'Ubayd Al Djaabirie geliefder bij hun dan de edele metgezel Ka'b Ibn Malik radiaLlaahoe 'anhu ? Of passen ze de stelregel van Hassan Al Banna toe?² Wanneer de geleerden van Dammaaj en elders reageren op de fatawa van 'Ubayd Al Djaabirie dan doe ze er alles aan om deze goed te spreken terwijl zijn afdwalingen duidelijker zijn dan de zon op haar hoogste punt. En bij Shaykh Yahya Ibn 'Ali al-Hajoerie - hafidahuLlaah- proberen ze zijn woorden te verdraaien en het doen alsof Shaykh Yahya Ibn 'Ali al-Hajoerie -hafidahuLlaah - de metgezellen aanvalt. Wa Llaahul Musta'an!

Waarom werd dit onderwerp nooit naar boven gehaald toen Shaykh al-'Allaamah Muqbil Ibn Haadi Al-Waadi'i -rahimahuLlaah- nog leefde? Want Shaykh Yahya Ibn 'Ali al-Hajoerie - hafidahuLlaah- heeft dezelfde mening over de eerste athaan van het vrijdaggebed als die van Shaykh al-'Allaamah Muqbil Ibn Haadi Al-Waadi'i -rahimahuLlaah- .

¹ Ubayd Jabirie zegt : Hij (ka'ab ibn maalik) was bang dat de Profeet sallaLlaahoe 'aleihi wasallam zou doodgaan of hij zou doodgaan terwijl hij geboycot werd. Want als hij dood zou gaan dan zou hij geboycot doodgaan en **als een dwalende die oproept tot dwaling doodgaan**, behalve als Allaah hem genade zou neerzenden. Einde citaat. Alhamdoulillah werd deze uitspraak van hem voorgelegd aan Shaykh al-'Allaamah Saalih Fawzaan Al-Fawzaan en zei hier op: verlaat hem!! deze woorden zijn incorrect !

² De valse stelregel van Hassan Al Banna: " We verenigen ons in de zaken waar we overeenkomen, en we verontschuldigen elkaar in de zaken waarin we verschillen."

Wat zijn de redenen dat we reageren op de zoveelste laster jegens Shaykh Yahya Ibn 'Ali al-Hajoerie -hafidahuLlaah- ?:

- Om de broeders en zusters te waarschuwen en te verduidelijken dat deze hizbul-jadeed (de nieuwe partij) leugens en woorden verdraaien om Shaykh Yahya Ibn 'Ali al-Hajoerie -hafidahuLlaah- en Dammaaj neer te halen.
- Om te laten zien dat hizbul-jadeed geen belang hecht aan de stelregels van Jarh wa Ta'diel, maar meer uit zijn op leugens, bedrog en het verdraaien van woorden
- De eer van Shaykh Yahya Ibn 'Ali al-Hajoerie -hafidahuLlaah- en de geleerden van Dammaaj te beschermen, meer bepaald Shaykh Yahya Ibn 'Ali al-Hajoerie -hafidahuLlaah- aangezien hij meer in het vizier staat van deze hizb. En dit in navolging van de uitspraak van onze geliefde Boodschapper van Allaah sallaLlaahoe 'aleihi wasallam die zei:

“ Degene die het vlees van zijn broeder verdedigd (tegen onterechte kwaadsprekerij) in afwezigheid van hem, het is verplicht aan Allaah (die Zichzelf deze plicht heeft opgelegd) om hem te vrijwaren van het Hellevuur³. ”

“Degene die een weerwoord geeft (in verdediging) van de eer van zijn broeder, Allaah weert het vuur van zijn gezicht op de Dag des Oordeels⁴”

Dit is een kleine bijdrage van ons ter verdediging van onze geliefde Shaykh Yahya Ibn 'Ali al-Hajoerie -hafidahuLlaah-. De Da'watoe Selefiyah op zich wordt beschermd door Diegene die het heeft neergezonden tot zijn mensheid en dit blijft staande tot de Dag der Opstanding.

Zoals ons boodschapper sallaLlaahoe 'aleihi wasallam zei:

“Er zal altijd een groep van mijn Ummah stevig op de waarheid zijn. Degenen die hen verlaten, zullen hen niet schaden, tot het Bevel van Allaah komt en ze zijn zoals dat (op de waarheid)”⁵

Laten even terugkijken naar de woorden van Shaykh al-'Allaamah an-Naasih-ul-Amien Yahya Ibn 'Ali al-Hajoerie en de geleerden omtrent deze onderwerp, zodat jullie zelf kunnen oordelen, dat dit enkel en alleen duid op een valse en sluwe aanval waarmee ze bezig zijn jegens Shaykh Yahya Ibn 'Ali al-Hajoerie -hafidahuLlaah- en zijn gezegende Markaz Dar Al Hadieth in Dammaaj.

Moge Allaah de shaykh beschermen tegen al de kwade tongen en Moge Allaah Dammaaj beschermen tegen al het slechte!

Wal HamduLilahi Rabi Al-'Allaameen

Markez Dar Al-Hadieth
Borgerhout

³ (Overgeleverd door Ibn al-Moebaarak en Ahmed en anderen, al-Albaanie verklaarde hem Sahieh in Sahieh at-Targhiebnr.2847)

⁴ (Overgeleverd door at-Tirmidhie, en hij zei Hadieth Hasan)

⁵ Sahieh Moeslim

Shaykh al-'Allaamah an-Naasih-ul-Amien Yahya Ibn 'Ali al-Hajoerie werd gevraagd door Shaykh al-'Allaamah Muqbil Ibn Haadi Al-Waadi'i -rahimahuLlaah- omtrent de eerste athaan van het vrijdaggebed.

Vragensteller:

Is ieder die in een innovatie valt een innoveerder? En wat is de juiste regelgeving omtrent deze kwestie?

Shaykh al-'Allaamah Muqbil Ibn Haadi Al-Waadi'i -rahimahuLlaah-:

“ We hebben al meerdere malen gesproken omtrent deze kwestie. En de juiste regelgeving is. Degene die een innoveerder is, is een innoveerder, is dit genoeg of niet? Na3am. Ik bedoel hiermee een persoon die innovaties heeft zoals het vieren van de geboorte van de profeet en zoals het vieren van 27 van de maand Rajab, het vieren van de immigratie, het vieren van de 15^{de} nacht van sha'baan en de bijeenkomsten van de soufi's die dansen in de moskeeën. Je mag ze innoveerders noemen en toon geen respect voor hen.

En wat betreft een sunni die in een innovatie is gevallen. Dan zeg je tegen hem dat deze handeling een innovatie is en noem hem geen innoveerder. Zoals bij 'Uthmaan -radiaLlaahoe 'anhou- heeft plaatsgevonden omtrent de eerste athaan van het vrijdaggebed, AbduLlaah ibn 'Umar radiaLlaahoe 'anhou heeft het een innovatie genoemd. De eerste athaan van het vrijdaggebed. Maar er is niemand die beweert dat 'Uthmaan -radiaLlaahoe 'anhou- een innoveerder is.

Ik heb een vraag voor jullie. Wie wilt er op antwoorden? Dan moet hij zeggen: Ik!”

..... Abou Abderrahmaan (dus Shaykh Yahya Ibn 'Ali al-Hajoerie -hafidahuLlaah-)

“Nu stelt Shaykh al-'Allaamah Muqbil Ibn Haadi Al-Waadi'i –rahimahuLlaah- de vraag aan Shaykh Yahya Ibn 'Ali al-Hajoerie hafidahuLlaah-”

“Na3am dus als een iemand zegt: “jullie zeggen datgene wat Uthmaan -radiaLlaahoe 'anhou- heeft verricht geen sunnah is terwijl de boodschapper sallaLlaahoe 'aleihi wasallam heeft gezegd:

“Houdt vast aan mijn Soennah en de Soennah van de rechtgeleide opvolgers, bijt er in vast met de kiezen...⁶”

En wat is ons antwoord hierop?”

Shaykh Yahya Ibn 'Ali al-Hajoerie -hafidahuLlaah-:

“De antwoord, de profeet sallaLlaahoe 'aleihi wasallam heeft gezegd:

....en de Soennah van de rechtgeleide...

En heeft niet gezegd één van hun sunnah.”

Shaykh al-'Allaamah Muqbil Ibn Haadi Al-Waadi'i –rahimahuLlaah -:

“Goed”

⁶ (Sahih, Overgeleverd door Aboe Dawoed en at-Tirmidhi)

Shaykh Yahya Ibn 'Ali al-Hajoerie- hafidahuLlaah-:

“En wat betreft dit, als hij zou zeggen

((en de Soennah van de rechtgeleide)) En we nemen de uitspraak van één van hen, dan zouden wij hun sunnah (van de rechtgeleide opvolgers) niet hebben aangenomen.”

Shaykh al-'Allaamah Muqbil Ibn Haadi Al-Waadi'i -rahimahuLlaah-:

“Goed”

Shaykh Yahya Ibn 'Ali al-Hajoerie -hafidahuLlaah-:

En ik denk dat Mohammed Ibn Hazem -rahimahuLlaah - in zijn uitleg van deze hadith heeft gezegd: “Als we een uitspraak van één van hun zouden nemen en we laten de andere omtrent één of andere kwestie dan zouden we verkeerd zijn, maar we nemen van hun uitspraken wat overeenkomt met de bewijzen “

Shaykh al-'Allaamah Muqbil Ibn Haadi Al-Waadi'i -rahimahuLlaah-:

“ Goed, Je hebt juist geantwoord, Moge Allaah je belonen”

Wat is de regelgeving betreft de eerste athaan van het vrijdaggebed?
Shaykh al-'Allaamah Muqbil Ibn Haadi Al-Waadi'i -rahimahuLlaah-

Vragensteller:

“Wat is de regelgeving betreft de eerste athaan van het vrijdaggebed? En is het toegestaan om de gebedsoproeper daarin te volgen?”

Shaykh Muqbil ibn Haadee al-Waadi'ee -rahimahuLlaah- :

“De regelgeving daaromtrent is zoals Abdullah ibn ‘Umar -radiaLlaahoe ‘anhoe- heeft gezegd en dat terug te vinden is in de Sounan van Ibn Abi Shaybah. Dat hij (AbduLlaah Ibn ‘Umar - radiaLlaahoe ‘anhoe-) heeft gezegd over de eerste athaan van het vrijdaggebed dat het een innovatie is. Maar diegene die het uitvoert en hij behoort niet tot de innoveerders. Dan kunnen we niet zeggen dat hij een innoveerder is. Ik bedoel hiermee. Een persoon die niet behoort tot degene die het geboortefeest van de profeet sallaLlaahoe ‘aleihi wasallam viert. En ook niet behoort tot degene die innovaties verricht in het geloof en blijft de innovaties verrichten. Dan kan men niet zeggen dat hij een innoveerder is. En AbduLlaah ibn ‘Umar -radiaLlaahoe ‘anhoe- heeft de athaan veroordeeld en zei dat het een innovatie is. En hij verklaarde ‘Uthmaan -radiaLlaahoe ‘anhoe- niet als innoveerder.”

Vragensteller:

“Is het toegestaan om de oproeper van het gebed daarin te volgen?”

Shaykh al-'Allaamah Muqbil Ibn Haadi Al-Waadi'i -rahimahuLlaah- :

“ Je dient de gebedsoproeper hierin niet in te volgen omdat het Islamitisch niet is voorgeschreven. En er hebben aantal vooraanstaande hierop gereageerd met brieven en dit werd ook verspreid in Jemen. Maar het is niet bevestigd dat het -de eerste athaan- in de tijd van de profeet sallaLlaahoe ‘aleihi wasallam heeft plaatsgevonden. Het is niet bevestigd enkel en alleen dat er maar één athaan zoals terug te vinden is in de overlevering van Saa'id ibn Yaazied -radiaLlaahoe ‘anhoe- zoals ik mij herinner. En in de periode van Abu bakr - radiaLlaahoe ‘anhoe -en in de periode van ‘Umar - radiaLlaahoe ‘anhoe –en ook in sommige periodes van Uthmaan ibn ‘Affaan - radiaLlaahoe ‘anhoe -.

En toen het aantal van de inwoners toenamen gaf ‘Uthmaan - radiaLlaahoe ‘anhoe -met de goede bedoelingen de opdracht aan de gebedsoproeper om de eerste athaan te verrichten in Zawraa. (plaats in de markt).

Nu met de lof van Allaah horen de mensen het via de luidsprekers.

En ook de woorden van Allaah :

(يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله)

O jullie die geloven, wanneer jullie tot het vrijdaggebed worden geroepen, haast jullie dan naar het gedenken van Allaah.....⁷

En tot Allaah zoeken we ons toevlucht”

⁷ Soerat Al-Djoemoe’ah vers 9

Shaykh Yahya Ibn'Ali al-Hajoerie -hafidahuLlaah- weerlegt de uitspraak dat hij
'Uthmaan radiaLlaahoe 'anhu als innoveerder verklaarde.

“ Ze zeggen (beschuldiging van hizbul-jadeed jegens Shaykh Yahya -hafidahuLlaah-) dat ‘Uthmaan radiaLlaahoe ‘anhu een persoon van innovatie is.

Bij Allaah, ik ken niemand onder de moslims die zoiets hebben gezegd.

Ik ken niemand.

O Broeders, ze willen deze beschuldiging aan mij toeschrijven dat ik de metgezellen laster.

Ik ben een SELEFIE, O jullie verdorvenen!! Saheeh, wat is er met jullie??

Voor eeuwig en altijd zeggen we dat er geen enkel van de metgezellen een innoveerder is. Hoe kan een moslims zoiets uiten dat hij (‘Uthmaan radiaLlaahoe ‘anhu) een persoon van innovatie is? Innoveerder?

NOOIT!

Maar men zegt idjtahada⁸. En bij Idjtihaad⁹ kan men het goed of fout hebben.

En waarin hij (‘Uthmaan radiaLlaahoe ‘anhu) idjtihaad heeft gedaan, is de eerste athaan in Zawraa.

Zoals in de hadieth van Saa'id dat terug te vinden is in Saheeh Boekhari.

“ De oproep werd in de periode van de boodschapper sallaLlaahoe ‘aleihi wasallam, Aboe Bakr en ‘Umar verricht in het begin wanneer de imaan de minbar (preekstoel) besteeg. En toen ‘Uthmaan (Khalief was deed men de eerste athaan in de zawraa...”

En van hieruit kunnen we begrijpen dat we met zekerheid kunnen zeggen dat de eerste oproep NIET werd verricht door de boodschapper sallaLlaahoe ‘aleihi wasallam of Aboe Bakr of ‘Umar radiaLlaahoe ‘anhum.

En niemand onder de geleerden of diegenen die de geur van de sunnah hebben geroken zeggen dat de boodschapper sallaLlaahoe ‘aleihi wasallam of Aboe Bakr of ‘Umar dit hebben verricht. En er is een consensus dat dit heeft plaatsgevonden in de periode van ‘Uthmaan radiaLlaahoe ‘anhu.

En Ibn Radjab heeft gezegd:

“Ze verschilden van mening over diegene die met deze vernieuwing kwam”

En hij zei:

“ ‘Uthmaan kwam met deze vernieuwing aan in zijn periode”

En niemand heeft gezegd dat hij een innoveerder is. En deze verwoording werd ook niet gebruikt. En Ibn ‘Umar heeft gezegd zoals dit bevestigd werd door Ibn Abie Shaybah e.a in een aantal ketting van overlevertaars en zelfs in meerdere ketting van overlevertaars.

Dat dit een innovatie is.

En een groep van geleerden hebben dit ook als innovatie bestempeld.

⁸ Werkwoord van idjtihaad

⁹ Idjtihaad: dat is een inspanning die een bevoegde geleerden verricht om tot een islamitische oordeel te komen.

En we hebben hun woorden geschreven in het boek “ *de regelgeving betreffende het vrijdagsgesbed en haar innovaties.*”

Zonder dat wij zeggen, en alle lof behoort aan Allaah toe, dat hij een innoveerder is.
Niemand durft deze uitspraak te uiten.

Hij is een metgezel die de blijde tijding heeft gekregen tot het paradijs.

En voor eeuwig en altijd zeggen we dat er niemand onder de metgezellen een innoveerder is.

Hij (‘Uthmaan radiaLlaahoe ‘anhu.) heeft de blijde tijding gekregen, de engelen schamen zich voor hem, de boodschapper sallaLlaahoe ‘aleihi wasallam huwde zijn 2 dochters¹⁰ aan hem, hij groef de waterput van Roem en heeft de paradijs gekregen, hij bevoorradde de leger van ‘Oesra en hij heeft de paradijs gekregen e.a. nobele zaken die we aan hem kunnen toeschrijven.

En dan zeggen dat hij een innoveerder is!!!??

Ik zeg: Bij Allaah, dit is een onrecht, valselyk beschuldiging en leugens. En diegene die de Islamitische wetenschap respecteert, zal afstand nemen van deze zaken.”

¹⁰ Eerst Roeqayah radiallahou ‘anhaa en na haar dood Oem Khalthoem radiallahou ‘anhaa

We zullen met de wil van Allaah verder gaan met de volgende tekst van Shaykh Al-faadil AbdelHameed Al-Hajoerie az-Zu'kuri -hafidahuLlaah- dat bewijst dat Shaykh Yahya Ibn 'Ali al-Hajoerie -hafidahuLlaah- dezelfde standpunt heeft die hij in de tijd van Shaykh al-'Allaamah Muqbil Ibn Haadi Al-Waadi'i -rahimahuLlaah- had omtrent deze onderwerp en dat hij de eer van de derde khalifa 'Uthmaan ibn 'Affaan- radiaLlaahoe 'anhou -niet heeft aangetast zoals ze beweren.

Shaykh Al-Faadil Abdel Hameed Al-Hajoerie az-Zu'kuri -hafidahuLlaah-werd op 27 Rabie' Al Awal 1434 dat overeenkomt met 8 februari 2013 gevraagd omtrent de leugen dat shaykh Yahya zogezezd 'Uthmaan ibn'Affaan als innoveerder heeft verklaard.

Shaykh Al-faadil Abdel Hameed Al-Hajoerie az-Zu'kuri hafidahuLlaah-:

“Ze zeggen dat hij (shaykh Yahya) heeft gezegd dat 'Uthmaan - radiaLlaahoe 'anhou - een persoon van innovatie is.

(سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ)

...Heilig bent u, dit is een geweldig verzinsel.¹¹

Shaykh Yahya -Moge Allaah hem behouden- heeft gisteren deze schijnargument weerlegd. En in zijn weerlegging heeft hij de athaan geoordeeld. En heeft gezegd dat het een innovatie is zoals de geleerden hierin over eens zijn.

'Uthmaan -radiaLlaahoe 'anhou - kwam met deze vernieuwing uit Moejtahidan¹²

“Wanneer een Haakim (rechter/geleerde) oordeelt en idjtihad verricht en correct is (in zijn oordeel) dan ontvangt hij twee beloningen, en wanneer hij oordeelt en idjtihad verricht en niet correct is dan krijgt hij één beloning¹³.”

Vervolgens deed 'Uthmaan -radiaLlaahoe 'anhou- de athaan niet binnen de moskee, maar hij deed het in de zawraa zodat hij de mensen liet weten dat de tijd van het vrijdaggebed is genaderd.

En nu verrichten ze dat binnen de moskee.

Hij heeft niet gezegd dat 'Uthmaan -radiaLlaahoe 'anhou- een innoveerder is. Ver is hij verwijderd van dat. Hij kent de manhadj beter dan hun en heeft meer recht op de manhaj salaf dan hun,

(وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا)

...En zij hadden er meer recht op en zij waren er geschikt voor.¹⁴

¹¹ Soerat An-noer vers 26

¹² Diegene die idjtihad verricht

¹³ (Overgeleverd door Boukhari op gezag van 'Amr ibn 'Aas)

¹⁴ Soerat Al-Fath vers 26

En hij vereert de Manhadj salaf, moge Allaah hem genadig zijn en beschermen. Dit zegt meer dan genoeg over hun leugen wat betreft deze uitspraak. Neem de boek Ahkaam al-djumou'a van Shaykh Yahya en kijk of je deze uitspraak zal terugvinden.

Hoe kan men zeggen dat 'Uthmaan -radiallaahoe 'anhou - een innoveerder is terwijl de profeet heeft gezegd:

“Houdt vast aan mijn Soennah en de Soennah van de rechtgeleide opvolgers na mij; bijt erin vast met je kiezen..”¹⁵

En hij noemde hun de rechtgeleiden. En hij liet ook weten dat ze op de leiding zitten tot ze de profeet zullen ontmoeten (paradijs). Deze uitspraak zoals de shaykh gisteren zei: een moslim kan zoiets niet zeggen, een moslim zegt dit niet.

¹⁵ (Sahih, Overgeleverd door Aboe Dawoed en at-Tirmidhi)

Zijn er andere geleerden die ook dezelfde standpunt hebben omtrent deze onderwerp?
Laten we In Shaa Allaah verder kijken.

Shaykh al- ‘Allaamah Mohammed Bin ‘Alie Aadam Al- Ethiopee -hafidahuLlaah-

“Wat ‘Uthmaan heeft toegevoegd was geen kwestie van consensus. Er werd bevestigd dat Ibn ‘Umar e.a dit hebben afgekeurd. En de betekenis van de woorden van Ibn Moendhir dat er een consensus is (i.v.m. de eerste athaan) in de Oemma, dan is dit incorrect¹⁶”

Shaykh al- ‘Allaamah Mohammed Taqi-ud-Din al-Hilali -rahimahuLlaah-

Shaykh al- ‘Allaamah Mohammed Taqi-ud-Din al-Hilali -rahimahuLlaah- vermeldt in zijn boek: *Da’watoe illaa Lah fie Aqtaar moegtalifa blz. 111*

“ Ten derde: De eerste athaan is een innovatie en deze vond niet plaats in de tijd van de profeet sallaLlaahoe ‘aleihi wasallam en ook niet in de tijd van de 2 kaliefen na hem. En zij zijn het eerste om hen daarin te volgen.

En in de periode van ‘Uthmaan namen de aantal van de mensen in het stad toe. ‘Uthmaan gaf de opdracht aan een gebedsoproeper om de mensen in de zawraa op de hoogte te brengen dat het vrijdaggebed nadert. En dat ze zich daarvoor moesten voorbereiden om zich naar de moskee te begeven. En deze athaan is niet de echte athaan en dit werd ook niet in de moskee verricht.

En in de tijdperk van ‘Abdel-Malik Bin Marwaan werd dit verplicht dat het in de moskee gebeurde. In ieder geval volgen we hierin de sunnah van de profeet en zijn twee metgezellen waarvan de profeet over hun heeft gezegd:

“Volg diegenen die na mij zullen komen van de metgezellen Abi Bakr en Omar...¹⁷.”

Ze zijn diegenen die als eerst moeten gevolgd worden.
(Zie boek: Kitaab al-madgal Li Ibn Al Haadj wa Fath Al Baarie)

¹⁶ vermeld in zijn boek Al-Dzagiera Deel 17 blz. 186

¹⁷ Overgeleverd door Tirmidi en Shaykh Al-Albani heeft hem Saheeh verklaard